

VOOR DE WONINGZOEKERS.

(vrij naar Rilke)

Wie nú geen huis heeft, kan er nooit een krijgen
wie nu alleen is, zal dat vast lang blijven,
veel wachten aan 't loket en lange brieven schrijven
en woedend op het laatst een ambtenaar bedreigen
waarna men hem geboeid naar het cachot zal drijven.

Heer, het is tijd. Dit is de vijfde zomer;
Gooi nu Uw banvloek naar elk bouwverbod
en doe de metselaars met miljoenen komen.

Beveel de hoge heren wijs te zijn;
geef hun nog twee, desnoods drie nadenkdagen
en als zij dan te aarzelen nog wagen
schenk hen dan van Uw gramschap klare wijn.

En laat de eenzamen straks samen zijn.

4-7-52.

J.L.